

Wie waren de mensen die, ook vanuit Heiloo, met de “Vereenigde Oostindische Compagnie uitvoeren?



Pieter Louter heeft daar uitvoerig onderzoek naar gedaan en heeft een aantal personen gevonden die hij beschreven heeft. Enkele voorbeelden:

Rem Jans Tromp : als matroos naar Oost-Indië

Hij wordt in 1707 geboren en woont met zijn ouders en 10 broertjes / zusjes op de toen zo geheten Oubriglaan (Stationsweg / Pastoor van Muijenweg). Hij vertrekt op 28 mei 1734 met het schip “Meerlust” naar Oost-Indië na problemen over achterstallig loon. Op 18 augustus 1736 wordt aangetekend dat hij is overleden zonder een testament of goederen na te laten.

Albert Dirks Brammer : soldaat na zeer slecht gedrag

Albert – geboren in 1699 – woont in de Egmondermeer nabij het Maalwater. Hij trouwt in 1736 met Machteld Ponse, een weduwe in “Heijloo” en krijgt een zoon en een dochter. Wegens slecht gedrag komt Albert in 1742 in grote problemen: dronkenschap en agressief optreden. Hij scheept zich in 1744 in als soldaat op het schip “Nieuwland”. Hij overlijdt in op 16 december 1744 in het hospitaal bij Kaap de Goede Hoop.



Hilbrand Cornelis Caandorp: hij keert terug uit de Oost

Geboren in 1708 vertrekt hij in 1736 als boschieter met het schip “Kasteel van Woerden”. In 1737 keert hij weer terug naar Heiloo. Hij monstert daarna nog aan op verschillende VOC schepen naar Batavia. In december 1742 vertrekt hij als onderofficier op het schip Rijnhuizen met eindbestemming Batavia. Hij overlijdt op 8 oktober 1742.

Jan de Blinde: een zeemansbestaan van 11 dagen

Jan is de oudste zoon van Joseph de Blinde en Maartje Jacobs, geboren in 1697. Op ongeveer 20 jarige leeftijd komt hij in problemen, hij is betrokken bij een vechtpartij. De Schout eist een boete van 42 Kennemer schellingen. Hij betert zijn leven, verhuist naar Hilversum, waar hij in 1727 trouwt met Marijtje Hendriks van Os en vader wordt van 2 kinderen. Na haar dood in 1731 keert hij terug naar Heiloo en koopt de herberg “De Reijsende Man” in de (Witte) Kerkbuurt tezamen met enkele percelen grond ter grootte van 9 morgen. Na verkoop van de herberg en de percelen scheept hij zich in op 17 februari 1739 in als adelborst (soldaat op zee) op het schip “Westhoven”. Zijn overlijden wordt gemeld op 28 februari 1739; zijn zeemansbestaan heeft niet langer dan 11 dagen geduurd.

Bron: Heylooer Cronyck jaargang 15 nr 2 Pieter Louter / Josta de Graaf Gieltjes.