

Mei  
2026

# Nieuwsbrief



ARCHEOLOGISCH  
MUSEUMBADUHENNA  
HEILOO

Bij archeologische opgravingen worden **veel scherven** gevonden. De verrassing is groot als uit de brokstukken een prachtig versierd bord ontstaat. De meeste afbeeldingen hebben een betekenis of vertellen verborgen verhalen.

In ons museum zijn veel van deze borden uit de 16<sup>de</sup> en 17<sup>de</sup> eeuw te bewonderen. Binnenkort opent de **nieuwe tijdelijke tentoonstelling** over de borden met hun verhalen.

Daarnaast is er nog veel meer te beleven in het museum en bruist het de komende tijd weer van de activiteiten. Kom langs, we horen graag uw verhaal en de koffie en thee staat klaar.



#### Doe-middag "bord schilderen".

Geïnspireerd door een berg scherven en de vele borden in het museum gingen de kinderen tijdens de **doe-middag** op zaterdag 28 maart aan de slag om een bord met een eigen verhaal te maken. Jens, Yves, Lotus, Sammy, Esra, Sebastiaan, Pepijn en Juno Olivia maakten eerst een ontwerp op papier en daarna begon het echte werk met als resultaat 8 kunstwerken. Na het drogen en afbakken kunnen ze nu van hun "eigen bordje" eten.

#### We kijken onder de grond

In het kader van dit thema kwamen de leerlingen van groep 4 van basisschool Elckerlyc op bezoek in het museum. Het werd een **ontdekkingstocht** voor ze in drie etappes. Hoe komen de voorwerpen in de grond, wat vinden we bij een archeologische opgraving en wat herkennen we nog in de voorwerpen die we nu gebruiken. Zo maakten ze een stap terug naar het leven in de bronstijd.

#### Fietstocht grenspalen

Van noord naar en zuid en van oost naar west. Een enthousiaste groep fietsers verkende op 18 april **de grenzen van Heiloo**. Gidsen van de Historische vereniging en van Baduhenna namen ze mee op een tocht langs de grenspalen en andere kenmerkende plekken die iets vertellen over de historie en de archeologie.



En na 30 kilometer fietsen was de reactie; "nooit geweten, ik rij hier zo vaak langs en zie het nu pas!"

#### Klein Hemels Feest bij de Trog

Op **Hemelvaartsdag (donderdag 14 mei)** wordt een kleine markt gehouden bij De Trog, achteraan op Landgoed Willibrordus. Er zijn dan ook diverse kinderactiviteiten. Baduhenna is hier met een info kraam aanwezig. De jeugd kan zoeken met de pin pointer en graaien in de voelbak met voorwerpen. Het evenement duurt van 11.00-16.00 uur



#### Nationale archeologie dagen

Tijdens de Nationale Archeologie dagen op **zaterdag 20 en zondag 21 juni** is weer van alles te doen bij Baduhenna. De activiteiten zijn vooral op de zaterdag gepland. Zo kan er in de ochtend meegelopen worden met de archeologische wandeling door de wijk Zuiderloo, gaat de jeugd in de middag graven op het graafveld en is het museum in de ochtend en de middag geopend.

#### Ter Coulster Boerderijdag

Op 2<sup>de</sup> Pinksterdag, **maandag 25 mei**, organiseert boerderij Ter Coulster een **boerderijdag**. Met volop activiteiten voor de kinderen rondom de boerderij. In de grote stal presenteren verschillende organisaties zich. Baduhenna staat daar ook met de informatiekraam en met kleine activiteiten voor de kinderen. Het evenement duurt van 10.00-16.00 uur.

#### Veldwerk

Op enkele **nieuwbouwkavels** werd afgelopen periode archeologisch onderzoek verricht. De meeste onderzoeken waren van korte duur en leverden op het eerste oog niet veel bijzonderheden op.



Aan de Badhuisweg werden **oude moesbedden** gevonden.

Bij de onderzoeken aan de Krommelaan/ Hoogeweg hebben de vrijwilligers van Baduhenna ook **meegekeken** bij het onderzoek. Ook hier weinig spraakmakends, maar we wachten de rapporten van de archeologische bureaus af.

Zie je zelf ergens werkzaamheden? Informeer Baduhenna dan kunnen we nagaan of hier onderzoek gepland is.

#### De muntschat van Ter Coulster

De muntschat van Ter Coulster is nog **tot 13 mei** te zien in Huis van Hilde in Castricum. De vele andere prachtige vondsten zoals flessen, glaswerk en serviesgoed zijn in museum Baduhenna te zien in de speciale Ter Coulster vitrine.



#### Naar de bollen

Bloeiende bollenvelden, ze zijn in deze tijd weer volop te zien. Ook in het verleden waren de bollen een geliefd en waardevol object. De "Tulpenmanie" was een hausse in de tulpenhandel in Holland en Utrecht die midden 1636 opkwam en waaraan begin februari 1637 abrupt een einde kwam. En zo verschenen de "tulpentegels". Prachtige tegels die kapitalen waard waren.

Willem Peereboom verraste het museum met een nieuwe aanwinst; een tulpentegel uit die tijd. Hij is in het museum te bewonderen in de vitrine met de unieke collectie van tegels met bloemmotief.

#### Laat het niet verloren gaan!

In Heiloo werd vroeger veel in tuinen gegraven: schuurtjes gebouwd, kelders aangelegd en putten geslagen. Daarbij zijn bijzondere voorwerpen gevonden, die nu deel uitmaken van de collectie van Baduhenna. Deze vondsten vertellen samen het verhaal van Heiloo. Daarom onze oproep: heeft u nog iets bijzonders in huis? Kom zaterdagmiddag naar het museum met uw voorwerp en het verhaal erbij. U kunt het voorwerp overdragen of weer meenemen. Wij beschrijven het en leggen de vindplaats vast, zodat het niet verloren gaat. Misschien krijgt uw vondst wel een plek in een van de vitrines van Baduhenna.

#### Zeg je in Heiloo archeologie, dan zeg je Baduhenna!

Landgoed Willibrordus, Kennemerstraatweg 464, 1851NG Heiloo.  
info@baduhenna.nl  
www.baduhenna.nl

Het Museumkwartier op het Landgoed Willibrordus telt naast het Archeologisch Museum Baduhenna nog drie andere musea; Toverlantaarnmuseum Heiloo, De Verhalenkamer en Historisch Museum Heiloo; ook zeer de moeite waard!



www.museumkwartierheiloo.nl

MUSEUM KWARTIER  
HISTORISCH MUSEUM HEILOO HEILOO

TOVERLANTAARN MUSEUM ARCHEOLOGISCH MUSEUM BADUHENNA  
VERHALENKAMER



Facebook



Website

