



Nieuwsbrief januari 2022

Redactioneel

In deze nieuwsbrief kijken we terug op de activiteiten van 2021 en dan met name het laatste kwartaal. Een periode die vooral in het teken stond van "het boek" dat met succes gepresenteerd werd. Maar zo terugkijkend op het jaar zien we dat er ook op andere fronten weer veel werk verzet is, mooie ontmoetingen geweest zijn, nieuwe ontwikkelingen gestart zijn en we als Baduhenna stevig in de schoenen staan. Dat alles dankzij de inzet van vrijwilligers en de bezoekers die ons inspireren om er steeds weer een schepje bovenop te doen.

Hoewel het museum nu gesloten is en de activiteiten op een lager pitje staan, gaan we het jaar 2022 met frisse blik tegemoet. Er zijn voldoende plannen waarover we u in de nieuwsbrief zullen informeren.

Helaas geen Nieuwjaarsreceptie om samen te proosten op het Nieuwe Jaar maar via deze nieuwsbrief wensen wij u allen een

Gezond 2022

Van de voorzitter

Nou, dat was me het jaar wèl! En dan bedoel ik niet alleen vanwege de corona pandemie en alle gevolgen die dat had voor ons museum: Open – dicht, toch weer beperkt open, van te voren aanmelden voor een tijdslot, eenrichtingsverkeer in het museum. Geen rondleidingen meer voor groepen. Daarom digitale informatie over de voorwerpen kunnen krijgen via de mobiele telefoon in contact met onze beeldbank. We zijn er druk mee geweest. En dan bedoel ik dus de vrijwilligers! Alles vergt een inventieve oplossing én een uitwerking die bij ons past. Het was heel fijn dat onze vrijwilligers meedachten en we samen het beste resultaat konden bereiken!

Ik bemerkte de drukte ook bij het samenstellen van het boek *'Heiloo onder je voeten' 100 jaar archeologische opgravingen in Heiloo*. Er kwam volop medewerking van de archeologen om een



tekst te schrijven voor ons boek. Zij deden dat heel bereidwillig en ze maakten er prachtige verhalen van. Dat was voor mij een bijzonder prettige ervaring. Wat fijn dat we vanuit Baduhenna zo goed contact hebben met de archeologen die Heiloo kennen van hun opgravingen! Ook daar spelen de vrijwilligers een rol: zowel degenen die in het verleden bij Baduhenna betrokken zijn geweest (wat een mooie verhalen hebben ze opgeschreven!) als de huidige vrijwilligers. Wat hebben ze geholpen om de bekostiging rond te krijgen, een tentoonstelling in te richten in ons museum, een gedegen uitgave samen te stellen en die te presenteren aan een breed publiek! De boekpresentatie, de lezing van Silke en de feestelijke bijeenkomsten er omheen waren hoogtepunten van het afgelopen (na)jaar.

Een ander hoogtepunt was de overhandiging van de voetafdruk uit de bronstijd aan ons museum. De gemeente

Heiloo handelde heel adequaat bij het opgraven en gunde de afdruk aan Baduhenna. Dat is mede te danken aan de goede samenwerking die we met de gemeente hebben. Het leidde ook tot de komst van een houten fundering van een waterput. Zonder inbreng van de gemeente zou dat niet mogelijk zijn geweest!

Al met al was het voor Baduhenna zeker geen jaar om rustig aan te doen. Wat een werk is er door onze vrijwilligers op de achtergrond - en op de voorgrond! - verricht! Wilt u dat óók eens beleven en bezien wat u kunt doen binnen onze organisatie? Houd dan de publiciteit in de gaten! Als er weer iets meer mogelijk is nodigen wij u van harte uit om eens te komen oriënteren. Er zijn zo veel mogelijkheden in zo'n actieve organisatie als Baduhenna! Hopelijk zien we elkaar in dit jaar vaker! Graag tot in 2022 bij Baduhenna!

Van de penningmeester

In financieel opzicht was 2021 een bijzonder jaar. Naast de gebruikelijke donaties viel door de COVID maatregelen een deel van onze inkomsten weg: rondleidingen en de "fooiënpot". Dankzij diverse subsidies en donaties van de plaatselijke ondernemers werd de financiering van de uitgave "Heiloo onder je voeten 100 jaar" een groot succes.

Ondanks de beperkingen telden we 387 bezoekers met als uitschieter het Monumentenweekend: 235 personen. We mochten slechts 2 rondleidingen verzorgen. Tijdens de boekpresentatie en de lezing werd een beperkt aantal mensen toegelaten: 59. Onze nieuwe burgemeester bracht ook nog een bezoek aan ons museum evenals enkele leden van het Herstelfonds COVID van de gemeente Heiloo.

Meer informatie over onze financiën leest u in het verslag dat eind januari op de website wordt gepresenteerd.

We hopen ook in 2021 weer op een bijdrage van onze donateurs. In januari zullen we u uitgebreid informeren via de gebruikelijke brief. Toch vast nu ons rekeningnummer:

NL 84 RABO 0358278228.

Boekpresentatie

2021 stond in het teken van 100 jaar archeologie in Heiloo. Na een voorbereidingstijd van bijna 2 jaar werd op 29 oktober het boek "Heiloo onder je voeten, 100 jaar archeologische opgravingen in Heiloo" gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd tijdens een feestelijke bijeenkomst overhandigd aan wethouder Rob Opdam en jeugdburgemeester Jayden de Vries in aanwezigheid van de auteurs, hoofdsponsors en overige betrokkenen.

Aansluitend werden in de weekenden daarna speciale presentaties en verkoopbijeenkomsten in het museum georganiseerd. De regionale pers besteedde veel aandacht aan deze gebeurtenis.



Lezing

Aansluitend aan de boekpresentatie volgde op 29 oktober 's avonds de lezing "Heiloo onder je voeten. Landschap vol verhalen. Wat we nu weten en morgen zoeken." Een boeiende lezing waarin Silke Lange de kennis en informatie uit de vele opgravingen in Heiloo met elkaar in verband bracht, verklaringen zocht maar ook nieuwe vragen opriep. Voer voor archeologen!



Kinderboekenweek bibliotheek

Tijdens de Kinderboekenweek van 6 tot 17 oktober was het thema "Worden wat je wilt" In de bibliotheek in Heiloo werd door Baduhenna een presentatietafel ingericht over het beroep archeoloog. Het werd door de bibliotheek gewaardeerd en nagedacht wordt over verdere samenwerking.



Werken met archeologisch materiaal

Archeologisch materiaal dat geen specifieke waarde heeft wordt toch benut.

Bezoekers aan het museum krijgen een zakje met een scherv en een beschrijving van het object. Voor de jeugd werd in de herfstvakantie een workshop scherven plakken georganiseerd maar bij gebrek aan deelnemers is deze niet doorgegaan.

De workshop sieraden maken in november was wel een succes, 6 personen namen er aan deel en maakten onder inspirerende leiding van Willy Sinke en Mirjam Bungener prachtige kettingen. Kettingen gemaakt van scherven, pijpenkoppen en pijpensteeltjes worden ook verkocht in het museum.



Veldwerk

In Zuiderloo is de laatste jaren uitgebreid archeologisch onderzoek verricht. Zo werden bij het graven van de 2 paddenpoelen verschillende stukken hout gevonden. Zoals gebruikelijk wordt het materiaal door de archeologen van Hollandia verder onderzocht. Bij nadere analyse van dit hout door een houtspecialist is gebleken dat het om iets heel speciaals gaat: een houten landbouwwerktuig uit de bronstijd (1150 v Chr.) oftewel ruim 3500 jaar oud! Het werktuig is uit een eikenstam gesneden en heeft de vorm van een soort 'knuppel' of 'knots' met een aantal duidelijke gebruiks- en bewerkingssporen. Op de steel zijn enkele inkepingen te zien en op de knots lange verticale kapsporen. Het werktuig is mogelijk gebruikt als een soort moker, of als een stamper, bijv. bij de teelt van vlas.

Door de natte bodem kunnen houten werktuigen relatief goed bewaard zijn gebleven. Dit werktuig is in een diepgelegen greppel gevonden. Eerder werd in de buurt een kleiner maar

vergelijkbaar object aangetroffen in een oude waterput die dateert uit de Romeinse tijd. We zijn erg blij met deze verrassingsvondst!



Nieuwe aanwinsten



Een voorstelling van een "Engel met schild en zwaard" uit de periode 1650-1675 en een voorstelling "Kerkje" van ca. 1660-16702. Twee prachtige tegels in houten lijstjes uit de boerderij van Cees Berkhouwer aan de Stationsweg 56. Ze werden geschonken door Hans Ruiter en hebben een mooie plaats in de vitrine gekregen.

De putten van Heiloo

Het Putje van Heiloo kennen we allemaal. De afgelopen jaren zijn er bij archeologisch onderzoek in Heiloo ca. 200 waterputten gevonden, o.a. tonputten en plaggenputten. In november is het houten fundament uit een plaggenput van een opgraving aan de Hoogeweg bij het museum gebracht. De gemeente heeft dit object bij Restaura laten conserveren en aan het museum geschonken.



Nu worden ook de duigen en stenen van andere waterputten die al in ons bezit zijn bekeken en proberen enkele vrijwilligers hier weer putten van te bouwen. In 2022 realiseren we een nieuwe afdeling in ons museum: de waterputten van Heiloo!

Van onze ICT'er

Heeft u een oude Windows-laptop liggen die u niet langer gebruikt? U kunt ons er blij mee maken!

In 2018 is hier een oproep geplaatst of lezers een laptop wilden schenken. Hier is toen fijn op gereageerd en we waren er goed mee geholpen. Inmiddels zijn echter bijna al deze apparaten niet langer bruikbaar of defect geraakt, dus aan vervanging toe.

Omdat wij graag beschikken over verschillende laptops willen wij u vragen of u er een aan ons wilt schenken? Wellicht is de overgang naar Windows 11 voor u een reden (geweest) om een nieuwe computer aan te schaffen? Heeft u een oude laptop die nu ligt te verstoffen? U kunt ons er blij mee maken.



Een oude laptop maken wij weer goed bruikbaar door herinstallatie van MS Windows of de installatie van een Linux besturingssysteem.

Voor de overdracht kunt u zich melden bij Wim Maan, onze ICT ondersteuner. Hij zal het apparaat van u aannemen en er zorg voor dragen dat de opgeslagen informatie grondig wordt gewist zodat vertrouwelijke informatie niet in verkeerde handen komt. Ook het "redden" van belangrijke documenten of foto's kan besproken worden.

Voor reacties en vragen kunt u contact leggen via webmaster@baduhenna.nl t.a.v. Wim Maan

Samenwerking

Museumkwartier

Wie in Heiloo woont, is het vast opgevallen. Het Museumkwartier Heiloo timmert flink aan de weg. In het VIP magazine, de prachtige glossy ter gelegenheid van 10 jaar Vrijwilligers Informatie Punt in Heiloo stond een advertentie en een uitgebreid verhaal over de musea in het Museumkwartier Heiloo op het Landgoed Willibrordus. Een mooie gelegenheid om te laten zien dat we dankzij de vele vrijwilligers die zich inzetten de musea draaiend kunnen houden.

Maar er zijn meer vrijwilligers welkom. Daarom is in december met een advertentie in de Uitkijkpost het startsein gegeven voor een wervingscampagne voor vrijwilligers. Komende maanden gaan we hier nog meer aandacht aan besteden en we hopen in het voorjaar een mooie vrijwilligers dag te organiseren.

Rabo ClubSupport actie

Ruim 62 Raboleden in onze regio hebben in oktober hun stem uitgebracht op ons museum in de Rabo Clubsupport actie. En dat bracht het mooie bedrag van €605,- op. Alle stemmers hartelijk dank, we gaan een mooie bestemming aan het bedrag geven.

Stichting Oer-IJ/ Oer-IJ icoon

We schreven al eerder over de plannen om aan de Lagelaan het vierkant van de gesloopte stolp boerderij te transformeren tot een Oer-IJ icoon.



Een prachtig plan is opgesteld en voorgelegd aan de gemeente. Inmiddels verschijnen er ook al berichten over in de pers. Maar voordat het allemaal gerealiseerd gaat worden zal er nog veel water door het Oer-IJ moeten vloeien.

De toekomstige gidsen voor Oer-IJ icoon hebben we wel al van informatie voorzien en meegenomen op excursie naar de locatie. Zij zijn enthousiast om aan de slag te gaan.

Nu te zien in het museum

- Tentoonstelling "100 jaar archeologisch onderzoek in Heiloo". Deze tijdelijke tentoonstelling aan de hand van het boek toont 20 van de meest kenmerkende opgravingen die in Heiloo zijn gedaan. De vondsten, foto's, beschrijvingen en rapporten vertellen het verhaal en nemen u mee door 100 jaar geschiedenis.
- Presentatie van de geschiedenis van Baduhenna; van kleine werkgroep die vooral zelf archeologisch onderzoek deed tot een gedegen organisatie die een prachtig museum met een uitgebreide collectie beheert en voor het publiek toegankelijk maakt.
- Landgoed Ypestein en de omgeving. Een stukje geschiedenis van het Landgoed Willibrordus en de archeologische sporen die in de omgeving zijn ontdekt.
- De vaste collectie heeft een face lift gekregen, objecten zijn anders opgesteld en van informatie voorzien die aansluit op de informatie in de beeldbank.

Te koop in het museum

Boek "Heiloo onder je voeten, 100 jaar archeologische opgravingen in Heiloo". Prijs €15,- Bestellen is mogelijk via communicatie@baduhenna.nl. Ook te koop in de Verhalenkamer, in de boekhandel in Heiloo (Primera en Bruna) en bij vd Meulen in Alkmaar.



Sieraden van archeologisch materiaal in prijs variërend van €3,- tot €6,50

Voor nadere informatie over
Archeologisch Museum Baduhenna
www.baduhenna.nl



MUSEUM
secretariaat & werkruimte
Stichting Regionale Archeologie Baduhenna
Kennemerstraatweg 464, 1851NG Heiloo
Telefoon 072 – 533 47 37
E-mail: info@baduhenna.nl



<https://www.museumkwartierheiloo.nl>



<https://www.baduhenna.nl>



<https://historischmuseumheiloo.nl>



<https://verhalenkamerwillibrordus.nl>



<https://magiclantern.nl>