



Nieuwsbrief - januari 2025

Inleiding

Je moet het beste tot het einde bewaren! Dat hebben we waar gemaakt met een boeiende lezing in november en een geslaagde doe middag voor de jeugd in december. In deze nieuwsbrief kijken we dan ook met plezier terug op de laatste activiteiten in 2024 en sluiten daarmee het jaar af.

Natuurlijk kijken we ook vooruit naar 2025. We hopen daar met de vrijwilligers, de donateurs en alle andere geïnteresseerden en ondersteuners weer een actief jaar van te maken. Op 11 januari zwaait de deur van het museum weer open. U bent van harte welkom.

Veel leesplezier en vooral; Blijf genieten van het prachtige culturele erfgoed van Heiloo dat wij voor u presenteren in het Archeologisch museum Baduhenna.

Van de voorzitter

In deze nieuwsbrief kijken we terug op het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar de activiteiten voor het komende jaar. Wat ons betreft mag er weer heel wat gebeuren!

Ik wil in deze nieuwsbrief stilstaan bij een héél bijzondere gebeurtenis van het afgelopen jaar. We kregen namelijk een replica van een dissel in onze collectie. Die is gevonden in Zuiderloo op het perceel langs de Vennewatersweg tegenover het tankstation. De dissel is gemaakt van walvisbot, een Noordkaper walvis, en een gedeelte van de steel zit er nog in.

Behalve dat het een bijzonder gebruiksvoorwerp is, zijn er nog twee opmerkelijke zaken die het waard zijn om te vermelden. In de eerste plaats de manier waarop de replica gemaakt is. Het origineel is daarvoor via 3D-fotografie van alle kanten gefotografeerd. Zo kon er met behulp van een 3D-printer een exacte replica van worden gemaakt! Dit biedt de mogelijkheid om ook andere voorwerpen uit Heiloo, die zich niet in ons museum bevinden, na te maken en tentoon te stellen. Spannend om dit nader uit te werken, we gaan er mee aan de slag.



De tweede bijzonderheid eraan is dat de uitvoering van dit proces én door het opgravingsbedrijf Archol én door het conserveringsatelier Vesta in gang is gezet! Daarbij hadden zij het belang van plaatsing van de dissel in ons museum voor ogen. Een genereus gebaar waarvan u als bezoeker van ons museum kunt genieten.

Gelukkig hebben wij in het Archeologisch museum Baduhenna meer prachtige replica's die u gedurende het hele jaar kunt bekijken. Komt u weer eens langs om ze te bewonderen en zo mogelijk het verhaal eromheen te horen?

Voor groepen (familie, bedrijf, club, sociëteit) geven we graag een rondleiding waarin we het verhaal van de vondsten uit Heiloo opnemen.

Kijk op de website www.baduhenna.nl welke arrangementen er mogelijk zijn of neem contact met ons op via info@baduhenna.nl

Ik wens u allen een gezond en voorspoedig 2025 toe!

Fons Morsch

Bestuurszaken

Het jaar 2024 is afgesloten, het jaarverslag is opgesteld en dat geeft een mooi overzicht van wat er in dit jaar is gerealiseerd. Teveel om allemaal op te noemen, van tentoonstellingen en workshops tot al het werk dat achter de schermen is verricht door de vrijwilligers in de verschillende werkgroepen.

Het complete verhaal leest u binnenkort in het jaarverslag 2024 op de website of kunt u bekijken in het museum waar een mooie samenvatting gepresenteerd wordt.

Ook financieel was het een positief jaar, met op de valreep nog een prachtige donatie van €500,- van Brouwerij Heyloo, zij dragen het cultureel erfgoed in Heiloo een warm hart toe. Het financieel jaarverslag is vanaf februari op de website in te zien.

De bestuursfuncties zijn bij de start van dit jaar allemaal ingevuld, maar per februari komt er weer een plaats vacant als de termijn van Lou Sinke na 15 jaar afloopt. Het zal nog een hele opgave worden om alle taken van Lou over te nemen, het penningmeesterschap zal Jeroen invullen, maar al die andere taken...? De vacature wordt een functie als algemeen bestuurslid, een prima functie om kennis te maken met bestuurlijke taken. Wie durft?

Activiteiten

Lezing "Bronstijd; Vuur van verandering"

De grote overzichtstentoonstelling over de bronstijd in het RMO Leiden was voor Baduhenna de reden om prof. dr. Luc Amkreutz (mede samensteller van de

tentoonstelling) uit te nodigen voor een lezing op 17 november. Een kille zondagmiddag maar vol vuur nam Luc de bezoekers mee door deze bijzondere tijd. Na de lezing bekeken velen in het museum de voorwerpen uit deze periode die in Heiloo gevonden zijn. Behalve de voetstap uit Zuiderloo want die ligt voorlopig in Leiden.



De Bronstijd wandeling door Zuiderloo werd vanwege het slechte weer afgelast.

* De rondleidingen door het museum zijn altijd anders, zo ook dit kwartaal. De Vrienden van Archeon kregen een verhaal dat de diepte inging, bij de groep van de geheugenkamer Trefpunt kwamen de eigen herinneringen naar boven en het team schuldhulpverlening kwam ontdekken wat er allemaal in de kelder onder hun kantoor gebeurt.

* Tijdens de jubileumviering van de Historische Vereniging Heiloo verzorgde de voorzitter van Baduhenna een presentatie over de sikkels van Heiloo.

Museum;

* De **tentoonstelling "Routes, netwerken en verbindingen"** geeft een beeld van de lange reis die de voorwerpen hebben afgelegd voordat zij in Heiloo werden opgegraven. De tentoonstelling is verlengd en nog tot eind maart te zien.

* De **Doe- hoek** voor jeugd is gereed, de klussengroep heeft er een prachtige "eigen ruimte" van gemaakt. Meer dan 10 activiteiten zijn ontwikkeld om jonge bezoekers op de zaterdagmiddagen kennis te laten maken met archeologie. Regelmatig worden workshops gehouden. De eerste was op 21 december en dat was een daverend succes. Terwijl de ouders een rondleiding door het museum kregen maakten 20 kinderen een kerstkaars van bijenwas. En die ging mee naar huis in een speciale kandelaar gemaakt door de restauratie groep van archeologische tegel fragmenten.



* Bij het Historisch Museum Heiloo is een nieuwe vitrine ingericht met een permanente expositie over de Witte Kerk. Baduhenna heeft daar een archeologisch steentje aan bijgedragen in de vorm van tufsteen en kloostermoppen van de voorgangers van de huidige kerk.

Vrijwilliger in beeld

Meer dan 20 vrijwilliger geven hun tijd aan Baduhenna. En dat doen zij met veel plezier. Deze keer stelt Willie zich voor, zij werkt nu 1 jaar als gastvrouw.

Mijn naam is Willie Gottmer ik ben 73 jaar, getrouwd met Nars.

Heb een lieve zoon en schoondochter en twee prachtige kleindochters en daarnaast nog een bonus dochter.

Ik heb 15 jaar een eigen zaak gehad in "been en onder mode" en dat heb ik met heel veel plezier gedaan. 8 Jaar geleden ben ik daar mee gestopt. Maar ik miste het contact met andere mensen, gelukkig kwam Lou Sinke met de vraag of ik gastvrouw wilde worden in museum Baduhenna en dat leek me erg leuk. Ik heb altijd al interesse gehad in geschiedenis en archeologie, dus ik dacht doen!!

Het is erg leuk en meestal ben ik er zaterdagmiddag om de museum bezoekers te ontvangen met koffie en thee.

Ook is het heel gezellig met de andere vrijwilligers je voelt je direct welkom.

Ik was verbaasd met hoeveel liefde en aandacht er wordt omgegaan met de oude vondsten uit Heiloo en de activiteiten die er worden georganiseerd.

Hopelijk kan ik dit nog een paar jaar blijven doen.

Wil jij collega-vrijwilliger worden van Willie? Voor de openstelling van het museum op de zaterdagmiddagen zijn we op zoek naar gastheren/ gastvrouwen die de bezoekers welkom heten, ze wegwijs maken in het museum en ervoor zorgen dat de koffie klaar staat.

Vrijwilligers op bezoek bij...

Het lijkt een traditie te worden, een jaarlijks uitje voor de vrijwilligers. Op 20 november werd een bezoek gebracht aan de tentoonstelling "Bronstijd- Vuur van verandering" in het RMO Leiden. Een prachtige tentoonstelling waar natuurlijk met trots de objecten uit Heiloo bekeken werden. Tijdens de lunch volgde een boeiende uitleg over alle voorbereidingen die getroffen worden om een tentoonstelling tot stand te brengen. Indrukwekkend, dan doen we het bij Baduhenna toch een tikkeltje eenvoudiger.



* Op 18 december werd het jaar voor de vrijwilligers afgesloten met een gezellige Kerstlunch in het museum.

Veldwerk

Het laatste kwartaal werd er door de vrijwilligers geholpen bij de eerste onderzoeken rondom de Westerweg in het Heilooër bos, de locatie waar een fietstunnel onder het spoor door is gepland. Deze verkennende onderzoeken en eerdere onderzoeksgegevens over de locatie van klooster De Blinken geven aanleiding voor vervolg onderzoek in 2025.

Archeologische kroniek Noord-Holland 2023

De provincie Noord-Holland publiceert ieder jaar een boekwerk over archeologie met achtergrond artikelen en een overzicht van de archeologische onderzoeken per regio of plaats. Het is digitaal te lezen en te downloaden, een aanrader! De onderzoeken uit 2023 in Heiloo aan de Hoogeweg 72a en aan de Raadhuisweg 10-11 zijn er uitgebreid in beschreven.



* Oproep

Baduhenna kan informatie van archeologie liefhebbers goed gebruiken om zo de archeologische kaart van Heiloo compleet te maken. Heeft u iets gevonden of signaleert u een locatie waarvan u denkt; "moet daar een archeologische verkenning plaatsvinden" schroom niet en neem contact met ons op.

Vooruitblik

Na een kerstvakantie van 2 weken is het museum vanaf zaterdagmiddag 11 januari weer open voor bezoek. Ook op de woensdagochtenden van 10.00-12.00 uur is het

museum te bezoeken. De vrijwilligers zijn dan aanwezig, dus een mooie gelegenheid om ook hun verhaal te horen en kennis te maken met de verschillende activiteiten.

Het nieuwe jaar wordt dit jaar op 11 januari ingeluid met de donateurs tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst, zij hebben hier bericht over gekregen. Ook lezers van de nieuwsbrief nodigen we uit om donateur te worden. Daarmee maakt u het mogelijk dat Baduhenna de archeologie levend houdt.

De jaarplanning voor 2025 is gereed. Het eerste kwartaal zal rustig van start gaan, maar ongeplande zaken gaan we niet uit de weg. Naast de "vaste" activiteiten zoals de Nationale Archeologie Dagen in juni en de Open Monumenten Dagen in september zijn er plannen voor archeologische wandelingen, lezingen en vooral veel aandacht voor de jeugd. Met activiteiten in de Doe-Hoek, programma's voor de basisscholen en landgoedlessen in samenwerking met Landgoed Willibrordus.

Ook interessant

*** Tentoonstelling Bronstijd; Vuur van verandering.** Een overzicht van de bronstijd in Nederland (2000-800 v. Chr.) en Europa, met spectaculaire offergaven, machtige rituele zwaarden en kostbare voorwerpen van de bronstijd-elite. En met unieke voorwerpen uit Heiloo. De tentoonstelling is van 18 oktober 2024 t/m 16 maart 2025 te bezoeken.



Deze voorwerpen uit Heiloo, gevonden in Zuiderloo zijn te bewonderen in Leiden.

Tip; de lezing van Luc Amkreutz bij Baduhenna gemist en toch nieuwsgierig naar het verhaal? Op 20 januari organiseert het RMO Leiden de lezing voor museumkaarthouders.

Het Museumkwartier op het Landgoed Willibrordus telt naast ons Archeologisch Museum Baduhenna nog drie andere musea t.w. Toverlantaarnmuseum, De Verhalenkamer en Historisch Museum Heiloo; ook zeer de moeite waard!

Archeologisch museum Baduhenna

Kennemerstraatweg 464 - ruimte -1.34 1851 NG Heiloo

www.baduhenna.nl

info@baduhenna@gmail.com