



**ARCHEOLOGISCH
MUSEUMBADUHENNA
HEILOO**

- N I E U W S B R I E F -

september 2016

Voor in uw agenda:

- Museum open op **zaterdag 10 september** tussen 10.00 en 17.00 uur
- **Lezing door Lia Vriend** over het Oer-IJ. 010 september om 16.00 uur in de RABO-refter zaal in het gebouw van het Willibrordus Business Centrum, Kennemerstraatweg 464.
- Museum open op **zondag 11 september** tussen 12.00 en 16.00 uur

Dit alles ter gelegenheid van het *Festival Willibrordus Draait Door* en ook de Nationale Open Monumentendagen.

- **Archeologiedagen 14 - 15 - 16 oktober!**

Palencirkel, een houten heiligdom in Heiloo

Soms kom je voor een raadsel te staan. Dit overkwam de archeologen bij een opgraving in 2005, aan de westkant van Heiloo op de rand van de strandwal rondom een heuveltje. In het gele zand tekende zich een cirkel van 20 paalgaten af met een diameter van 4 meter. Het bleek een palenkring, te dateren in de ijzertijd - circa 800 voor Chr.. Destijds vermoedelijk gebruikt als veekraal of als rituele plek.

Of zou het een rituele cirkel zijn zoals in Stonehenge, een soort Woodhenge?

In 2008 en 2011 zijn aan de zuidkant van de strandwal in Heiloo resten van een dubbele palencirkel gevonden met een diameter van circa 8 meter. Onderzoek stelt vast dat er verbrande organische materialen liggen. De cirkel lag op de rand van een akkercomplex op een hoog duin, dat goed zichtbaar boven het veen uitstak. De palenkrans stond zo in een open landschap dat periodiek overstroomde. De ene palenkrans dateert uit circa 1.350 voor Chr.. Door aangroei van het veen werd later - circa 900 voor Chr. - een hogere heuvel opgeworpen. De daarop geplaatste tweede cirkel heeft de vorm van een sleutelgat.

Heel bijzonder waren de aangetroffen crematieresten. Men vermoedt op grond daarvan dat de palenkransen rituele plekken waren. De gemeenschap eerde overleden leiders na hun overlijden.

Raadsel opgelost, palencirkels hebben gediend als grafmonumenten uit de Bronstijd. Unieke vondsten in Heiloo!

Meer tekst en uitleg in het Archeologisch Museum Baduhenna aan de Kennemerstraatweg 464.



UIT HET BESTUUR

Van de voorzitter

In de vorige nieuwsbrief meldden wij dat onze secretaris het bestuur heeft verlaten. Ik kan nu melden dat wij sinds 10 augustus een opvolger gevonden hebben in Verena Schulze. Zij stelt zich in deze nieuwsbrief aan u voor. De

bestuursleden zijn heel blij met deze invulling van een belangrijke functie en we wensen Verena veel succes met haar werk voor de Stichting.

We hebben in de afgelopen periode ons licht laten schijnen op het ontwerpen van een nieuw logo. Thomas Kat, student van de opleiding grafische vormgeving, gebruikte zijn ontwerpdracht om ons voorstellen te doen voor een nieuwe stijl. Wij zijn heel tevreden met het resultaat en zijn begonnen met de introductie hiervan. U heeft er al iets van kunnen zien bij onze kraam op Uit&ZO nu ziet u ze verschijnen in deze nieuwsbrief.

Een belangrijke ontwikkeling is dat we vanaf september iedere zaterdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur open zijn. De bezoekers zullen dan niet meer voor een dichte deur staan. We zoeken nog vrijwilligers die ons willen assisteren, als gastheer of gastvrouw of als rondleider.

- Neem vooral eens contact op als u bijv. één keer in de maand een zaterdagmiddag hieraan wilt besteden!

De komende weken gaat in Zuiderloo uitgebreid archeologisch onderzoek gedaan worden. Vrijwilligers van Baduhenna mogen onder professionele begeleiding daaraan meewerken. Een prachtige kans voor de liefhebbers!

September en oktober zijn drukke maanden met allerlei activiteiten! Kijkt u vooral op onze website www.baduhenna.nl voor de openingstijden van ons archeologisch museum tijdens evenementen!

Fons Morsch

Verena Schulze

Geachte donateurs en andere belangstellenden van Baduhenna,

Langs deze weg wil ik mij graag als nieuwe secretaris van het bestuur aan u voorstellen.

Mijn naam is Verena Schulze, ik ben 56 jaar oud en onlangs heb ik afscheid genomen van het 'werkzame leven'. Als rijksambtenaar heb ik bij de ministeries van Defensie, (toen nog) Justitie en Infrastructuur en Milieu gewerkt, voornamelijk in administratieve/ juridische functies. Via één van de

leden van de restauratiegroep, die wist van mijn interesse voor archeologie, werd ik gewezen op de vacature in het bestuur van Baduhenna en na een prettige kennismaking mag ik de gelederen van de stichting nu versterken.

Als kind had ik al archeologie willen studeren, maar dat was toen helaas niet mogelijk. Voor mijn vakanties heb ik echter vaak bestemmingen gekozen, waar ik bijzondere bouwwerken en vindplaatsen uit de oudheid kon bewonderen. Mijn moeder heeft mij echter ook geleerd dat “niet alles wat je van ver haalt, lekker hoeft te zijn”. Dat kan natuurlijk ook worden uitgelegd als: er zijn voldoende mooie dingen die we in onze directe omgeving kunnen vinden!

En dat heb ik de afgelopen weken gemerkt: twee opgravingen in onze eigen gemeente - aan de Pastoor Van Muijenweg en in het gebied Zuiderloo, een gezellige en mooi opgezette stand op Uit & Zo van 3 september j.l. en niet te vergeten ons mooie en zeer informatieve museum in het souterrain van het Willibrordus Business Centrum.

Ik ga graag aan de slag voor deze leuke en leerzame stichting en wellicht ontmoeten wij elkaar binnenkort op één van de bijeenkomsten of in het museum.

Tot ziens!

Voor nadere informatie over Archeologisch Museum Baduhenna

<http://www.baduhenna.nl/>



**ARCHEOLOGISCH
MUSEUMBADUHENNA
HEILOO**

Secretariaat, Musea en Werkruinte
Stichting Regionale Archeologie Baduhenna
Kennemerstraatweg 464, 1851NG Heiloo
Telefoon 072 – 533 47 37
E-mail: info.baduhenna@gmail.com